

Nu är det nästan 1 år sedan jag tog studenten från Europaskolan Strängnäs och flyttade till Frankrike för att studera vid Sciences Po Paris, Frankrikes främsta universitet för studier i statsvetenskap. Att komma som ensam svensk till en fransk "Grande École", var helt klart något väldigt nytt och spännande. Jag hade sökt till Sciences Po utan några kontakter där eller någon referens, förutom min franskalärare Caroline Noreens goda ord för institutionen. Det hela var alltså ett stort kliv ut i det okända, men också, som jag i efterhand kan beskriva det, ett steg in i en oerhört rik miljö på ovärderlig kunskap, internationella utbyten, möten och människor.

Jag studerar vid campuset i Dijon, alltså inte vid huvudcampuset i Paris. Vi är ca 150 studenter som studerar här, en liten men oerhört sammansvetsad grupp från hela Europa och några utomeuropeiska studenter. Campuset i Dijon är det Europeiska campuset vid Dijon (det finns ytterligare 4 campus efter annan geografisk profil) och speciellt fokus på Östeuropa. Här finns det alltså många tjecker, polacker, ungrare, ryssar m.fl. Att studera i den mellanstora, rena och välvårdade staden Dijon på ett så litet campus är nog så långt från studentliv i Paris man kan komma. Men det har definitivt sina fördelar. Inte minst för att Dijon är en riktigt trevlig stad men också för att vårt lilla campus gör att man som student får plats att ha personligt utbyte med lärare och föreläsare, något som är väldigt få förunnat på universitet. Och föreläsarna är garanterat de bästa. Många är "influgna" från Paris eller utländska universitet och har spetskompetens på just sitt område. Det kan också handla om diplomater eller f.d. rådgivare till presidenter och ministrar som kommer och ger en inblick från den verkliga världen i ett akademiskt sammanhang.

Idén med Sciences Po är att du ska få en heltäckande och bred utbildning inom statsvetenskap, historia, juridik, ekonomi, sociologi m.m. Det gör att studenter som går ut från Sciences Po är väldigt attraktiva för en arbetsmarknad som ställer höga krav på en bred utbildningsbas. Det är därför ingen slump att Sciences Po traditionellt har utbildat Frankrikes politiska och ekonomiska elit. Många studenter siktar på en diplomatisk karriär eller en karriär inom någon internationell organisation såsom EU-kommissionen. Personligen har det passat mig bra eftersom jag alltid gillat att ha en bred kunskap om saker och ting (läs: svårt att bestämma mig). Skämt åsido så är Sciences Po den ultimata platsen för den som har bra betyg generellt, höga ambitioner men inte vill begränsa sig ämnesmässigt. Men det man får står i förhållande till arbetsinsatsen och Sciences Po är inte en plats för den som vill glida igenom sitt studentliv på en räkmacka. Hårt arbete och höga krav är det som väntar från start. Dock så har Sciences Po lärt mig att bli väldigt effektiv i mitt arbete vilket jag tror jag kommer ha stor nytta av i mitt arbetsliv.

När det gäller studierna så var jag ganska orolig innan om min nivå i franska skulle räcka till för att kunna studera på Sciences Po. Jag hade då studerat franska sedan årskurs 6 upp till steg 5 på gymnasiet men hade i övrigt ingen erfarenhet av att använda språket mer än på semesterresor. Som student i den engelsktalande sektionen (ca 10 personer) bli man dock garanterad intensiva franskstudier hela det första året och hela första terminen studerar man enbart kurser på engelska. I övrigt talar alla studenter här engelska och många talar 3 eller 4 språk flytande. När man börjar på Sciences Po får man också välja, utöver franska för oss engelskspråkiga, ett tredje eller till och med ett fjärde språk att studera. I princip alla språklärare är modersmålstalare, vilket påminner om strategin på Europaskolan Strängnäs.

Vid sidan av studierna, för jag har faktiskt tid för annat än att studera, så är livet i Dijon riktigt härligt. Stort utbud av kultur och fransk gastronomi väntar den som vill njuta av livet. Studentlivet på

campuset kännetecknas av stor samhörighet och mycket att välja emellan. Våra fester blir desto bättre när alla kan dela med sig av just sin kultur. Förra terminen anordnade t.ex. jag, den ende dansken och den enda norskan en skandinavisk afton på Campus som blev riktigt uppskattad. Som tur var finns IKEA i Dijon så vi kunde få tag på sill, snaps och köttbullar att bjuda på. Jag har också, på min fritid, satt upp en grupp där jag lär ut svenska till studenter. Inte helt olikt det diplomatiska arbete som många strävar efter.

Sammanfattningsvis kan jag bara säga att Sciences Po är en fantastisk plats och jag är glad att jag kan sprida kunskap om detta till er Europaelever. De internationella erfarenheter och det europeiska perspektiv som Europaskolan Strängnäs erbjuder har hjälpt mig otroligt mycket på Sciences Po och kommer även att hjälpa er andra i era ambitioner.

*Med vänliga hälsningar,
Carl-Vincent Reimers*